

Kliederkerk thuis

Het huis op de rots

Wat staat steviger? Een huis op steen of een huis op zand? In Mattheus 7:24-27 vergelijkt Jezus mensen die doen wat Hij zegt met iemand die zijn huis op rots bouwt en iemand die dat niet doet vergelijkt hij met een mens die zijn huis op het zand bouwt...

Dit programma is een kliederkerkviering voor thuis en wordt je aangeboden door de Protestantse Kerk. In een kleine groep, bijvoorbeeld als gezin, kun je aan de slag gaan met thema's als luisteren en vertrouwen. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten, de bekende ingrediënten van een kliederkerk. En deze keer aan de hand van het verhaal over het huis op de rots. Dit verhaal vind je in de Bijbel in Matteüs 7:24 - 27, Alle bijbelteksten komen uit de Bijbel in Gewone Taal.

**Meer weten over kliederkerk? Kijk op www.kliederkerk.nl
Hier vind je kliederkerken bij jou in de buurt, informatie
over kliederkerk en hoe je een zelf een kliederkerk kunt starten.**

Voordat je begint....

Belangrijk om te weten:

- Bij kliederkerk doet iedereen mee! De activiteiten zijn bedoeld voor mensen van alle leeftijden, voor kinderen én volwassenen.
- Deel wat je ontdekt en gemaakt hebt met anderen. Bijvoorbeeld in de appgroep van je (klieder)kerk of op social media met #kliederkerkthuis. Zo vier je toch een beetje samen, ook al ben je niet bij elkaar.
- Op www.protestantsekerk.nl/corona vind je het laatste nieuws en meer suggesties om in deze crisis vorm aan geloven te geven.

Samen ontdekken

Door deze vier activiteiten ontdek je telkens een ander deel van het bijbelverhaal. Je kunt ervoor kiezen om de activiteiten één voor één te doen mét elkaar, maar je kunt ook alles klaarzetten in verschillende hoeken/ruimtes in huis en buiten en de activiteiten tegelijkertijd doen.

Spaghetti fundament

Bijbeltekst

“...het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.”
- Matteüs 7:45

Nodig

- Piepschuimen cirkels of blokken
- Veel spaghetti
- Boeken
- Blokjes

Toelichting

Een huis blijft staan door een stevig fundament. Wat is eigenlijk een fundament? En zou je spaghetti ook als fundament kunnen gebruiken?!

Uitleg activiteit

Bespreek eerst samen wat een fundament is. Waar zit een fundament? Waarom is het belangrijk?

En dan uitproberen of je spaghetti ook als fundament kunt gebruiken! Ontdek hoeveel spaghetti je nodig hebt om iets stevigs op te bouwen. Neem als ondergrond een piepschuimen schijf. Laat iedereen daar één voor één spaghetti rechtop insteken. Als je denkt dat het genoeg is, mag je er een groot boek opleggen en proberen boeken daarop te stapelen. Stort het in? Dan is er blijkbaar meer spaghetti nodig!



Kei-sterk

Bijbeltekst

David zei: "Hoor mij, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt!"

- Psalm 31:3

Nodig

- Gladde keien (bijv. van het tuincentrum)
- Watervaste stiften en verf
- Kwasten
- Verfschort
- Bijbelteksten (zie bijlage)



Uitleg activiteit

Leg de stenen neer en de Bijbelteksten uit de bijlage.

En stel de vraag 'Wat geeft jou een stevige basis of de kracht om op te staan?'

Iedereen mag dit op een steen schrijven of tekenen. Je mag ook een Bijbeltekst

uitzoeken en overschrijven/schilderen op je steen. De Bijbelteksten gaan over God als stevige basis.

Bijlage: [Bijbelteksten kei-sterk](#)



Balans

Bijbeltekst

“...het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.”

- Matteüs 7:25

Nodig

Materiaal voor een parcours buiten. Klik hier voor ideeën:

<https://nl.pinterest.com/kliederkerk/buiten-parcours/>

- blokken voor het bouwen van het huisje



Toelichting

Jezus vertelt dat we stevig staan als we naar Zijn woorden luisteren en er ook wat mee doen. En dat we minder stevig staan als we alleen Zijn woorden horen maar er niets mee doen.

Uitleg activiteit

Maak een parcours van verschillende materialen. Bij lekker weer kun je hem buiten maken. Probeer in balans te blijven op dit parcours!

Speel in twee teams (met twee dezelfde parcours). Ieder team krijgt eenzelfde aantal blokjes. Ieder neemt één blok mee terwijl hij/zij het parcours loopt. Het team dat als eerste aan het einde van het parcours een huisje van de blokken heeft gebouwd, wint.



Slagroomspel

Bijbeltekst

"Jezus zei: "Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijkt je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. 25 Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd."

- Matteüs 7:24-25

Nodig

- Borden
- Veel slagroom
- Snoepjes
- Keukenpapier
- Handdoek en zeep om je te wassen



Toelichting

De man die het stevige huis bouwde, moest eerst diep graven om bij de rotsen te komen. Hij wilde het fundament van zijn huis niet direct op de zandgrond bouwen, maar op de rotsgrond die nog verstopt lag onder de grond...

Uitleg activiteit

Leg een paar snoepjes op een groot bord. Spuit daar overheen een dikke laag slagroom (als je het zelf maakt, maak het dan met niet te veel suiker, dan plakt het wat minder). Probeer nu met je mond de snoepjes 'op te graven'. Gebruik van de handen is niet toegestaan! Het wordt een rommeltje, maar wel erg leuk én lekker!



Samen vieren

Matteüs 7:24-27 24 Jezus zei: “Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijkt je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. 25 Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. 26 Maar stel dat je wel naar mij luistert, en niet doet wat ik vraag. Dan lijkt je op een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. 27 Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft niets van over.” (De Bijbel in Gewone Taal)

Toelichting: In de tijd van Jezus waren er vrome mensen die zeiden dat ze naar Gods wet luisterden, maar dat bleek weinig uit hun omgang met anderen. Zij lieten bijvoorbeeld anderen links liggen, vooral de mensen die ‘slecht’ en niet godsdienstig waren in hun ogen. En dan komt Jezus en laat zien wat echt Gods ideeën zijn over ‘vroom’ leven. Jezus gaat juist om met de mensen die door anderen verstoten worden... Hij laat zien dat het niet gaat om mooie woorden, maar om een oprecht hart en een verlangen om Gods liefde te ontvangen in onze eigen zwakte, om vervolgens liefde uit te delen naar anderen. In deze gelijkenis vertelt Jezus dat het een schijn-fundament is als het alleen om mooie woorden gaat...

Lees met elkaar de genoemde bijbelgedeelten. Eén persoon kan hardop lezen of je leest om de beurt een zin. Of kijk samen naar het **filmpje** van het verhaal.

Gespreksvragen

- Heb jij wel eens meegemaakt dat mensen het ene zeiden maar het andere deden? Hoe voelt dat? Wat heeft dit met jou gedaan?
- (Hoe) Zou jij naar Jezus willen luisteren of hem volgen?

Samen zingen of luisteren

1. ‘Hij is de rots’ van Elly & Rikkert
2. ‘Wat gaan we nu doen?’ van Schrijvers voor Gerechtigheid

Bewegingsoefening:

“We gaan met z’n allen even heel wiebelig staan,
heen en weer bewegen,
misschien op één been staan,
helemaal op je tenen staan,
achterover, voorover leunen etc.

Nu gaan we heel stevig staan, hoe sta je dan?

Hier kun je ook aan denken als je iets heel spannend vindt, of moeilijk:
Stevig gaan staan en eraan denken wat Jezus vertelt: God is erbij!”

Tekst: Kliederkerk Zuidwolde



Samen bidden

Wij zijn niet alleen! God is bij ons. Bid met elkaar. Dat kan door hardop met elkaar te praten met God of stilletjes in jezelf. Brand een kaarsje voor iemand die alleen is of voor iemand die het moeilijk heeft in deze verwarrende tijd.

Luister en/of zing het lied [‘De Heer zegent jou’](#)

Samen eten

Samen eten is een ideale activiteit om samen te doen met alle leeftijden. Hieronder vind je ideeën voor jullie maaltijd rondom de gelijkenis die Jezus vertelt over twee mannen die een huis bouwen. Ga gezellig met z’n allen aan tafel en geniet van jullie familie-maaltijd, eet smakelijk!

- Maak een ‘bouw je hamburger – bar’. Leg allerlei ingrediënten voor broodjes hamburger in klaar en laat iedereen zijn eigen broodje hamburger ‘bouwen’.
- Laat de kinderen een huisje maken en versieren van brood. Neem vierkante, zachte boterhammen, en knip met een schaar de vorm van een huisje hieruit. Gebruik eetbare kleurstiften om op het huisje te tekenen. Neem bijvoorbeeld schuddebuikjes, kaas, worst, tomaatjes, komkommers of ander beleg om de huisjes te versieren.
- Snij huis-vormpjes uit brood en serveer ze bij salade of soep. Of snij huisjes uit ontbijtkoek.

Meer weten over kliederkerk? Kijk op www.kliederkerk.nl

Hier vind je kliederkerken bij jou in de buurt, informatie over kliederkerk en hoe je een zelf een kliederkerk kunt starten.

De ideeën uit deze kliederkerk thuis-viering komen uit [dit kliederkerkprogramma van het huis op de rots](#).